

Nova 90 år – tale af Anders Frejberg ved klubbens reception den 8. juni 2013.

Kajakklubben Nova hed ikke altid Nova.

Vores kære klub startede lidt før 1923, hvor de tre mest visionære fra Hellerup Kanoklub, nu Hellerup Kajakklub, sad og filosoferede over at det med at ro kano i Øresund, ikke var det mest fremadrettede. Nej - fremtiden var kajak, så hvad gør vi - vi stifter en kajakklub.

Nova blev stiftet i Tuborg-pavillonen den 12. juni 1923.

Klubben blev stiftet fordi man savnede en kajakklub, der kunne tilbyde medlemmerne adspredelse også, uden for det rent romæssige.

Klubben kom til at hedde Kajakklubben Hellerup og startede med 8 medlemmer plus bestyrelse samt en Ivar Kåe og Verner Heilman, der stod som ledere af havneanlægget.

I de første år var klubben ofte i vanskeligheder, idet man hverken havde klubhus eller penge. Men efter at have fremskaffet 800 kr og en kasse gode cigarer til havnefogeden, for at han kunne tale klubbens sag i kommunen, fik vi det første hus bag Hellerup Sejlklub i lystbådehavnen. Det var ikke noget der hed nepotisme og EU regler den gang.

Henry Sørensen blev i 1926 klubbens første æresmedlem, idet han havde investeret så mange penge i klubben, at man fandt, at man skyldte ham en æresbevisning.

I 1928 blev klubben indmeldt i Dansk Kano og Kajakforbund og måtte skifte navn af hensyn til naboklubben Hellerup Kanoklub, idet vi nemt kunne forveksles. Man valgte mellem navnene: Mågen, Ternen og Nova. Nova blev valgt, og det er vi jo alle stolte af i dag. Men det er da tankevækkende at HK har manglet visionære medlemmer siden Nova blev stiftet, så de plagierede NOVA og indførte kajakker og opkaldte deres klub efter vores første navn. Men vi holder nu meget af jer HK'ere alligevel.

NOVA hedder vi og det er vi stolte af.

På en senere generalforsamling i 1928 opløstes klubben, idet man stadig havde problemer med klubhus. Bestyrelsen havde imidlertid glemt at indkalde en hr. Winstedt, som heldigvis sørgede for at få generalforsamlingen erklæret ugyldig, og klubben fortsatte med en kassebeholdning på 5.31 kr.

I 1931 fik klubben af kommunen anvist grund ved Palladium (ved garagen) og 27. April 1934 flyttede Nova ind i sit nuværende klubhus. Klubben fik en kolossal medlemstilgang.

Senere samme år fik vi af konsortiet på Charlottenlund-fortet opført en filial til Nova. Denne filial blev den 12. Sep 1938 udskilt til Charlottenlund Kajakklub Palo, hvor en ung talentfuld novaneser Ruth (senere Bøhling) blev og satte sit præg på klubben. Nova fik dog den glæde at have hende blandt vores medlemsskare siden 1997 som æresmedlem

Under krigen var der forbud mod at ro, så klubben slog sig på traveture og hygge.

Efter krigen kom der gang i klubben igen.

I 1947 roede to af klubbens eventyrere, Kurt Reimer og Nathan Sorde, til Konstantinopel.

I denne forbindelse måtte de udmelde sig af klubben, fordi de ville være nødt til at tilsidesætte vores sikkerhedsregler.

I 1949 arrangerede klubben for første gang handikapturnering, og i årene der fulgte deltog roere fra naboklubberne. Man roede handikap 3 gange om ugen og havde aftenture til Strandmøllen.

Alle 60 bådpladser var optaget.

I 1953 fik klubben sine første klubtrøjer.

I 1958 fik klubben sin første kvindelige formand.

Vi fik klubbladet Novissimum, som betyder nyeste 'nyt'. Det er nu i dag blevet endnu hurtigere med vores hjemmeside.

I 1962 fik klubben sin første klubkajak i plast. Glasfiber

Vi fik i 1966 kredsens udsatte præmie for største medlemstilgang det år.

I midt 70'erne, var vores selvstændige igen i fare. Til alt held blev der i 1975 valgt en meget dygtig og beslutsom bestyrelse med Keld Rasmussen som formand. På det tidspunkt rykkede HS ind i de gamle Palladium bygninger. HK klublokaler var meget medtaget efter mange års brug, så hvad var en mere nærværende tanke ind, at flytte HK med over i Palladium, og så slå de to kajakklubber sammen. Men det fik Keld forhindrede med sin snilde og forhandlingsteknik, så HK måtte igen klare sig selv. Det klarede HK jo også fint med helt nyt klubhus, der hvor HS lå før.

Keld indførte også ordet NOVA NESAS, som stod på alle vores klubtrøjer. Keld er også den eneste Nova Nesaer som Ruth gav karantæne for at komme Palo, da han tog alle de lækre piger.

Der blev arrangeret Ifø ture med Ebbe Kristensen som teltholder, hvor en meget stor del af klubben deltog, her grillede vi, roede omkring øen og nød den flotte natur.

På det tidspunkt havde vi klaver i NOVA til stor glæde for os alle, især når Ulrik Storr Hansen "Bulder" og Ebbe Kristensen sad ved tangenterne til festerne og vi sang til.

Bulder spillede klaver næste hver aften 10 CC, ELO, Genesis mm. Han sørgede som barkeeper for at der altid var Parisertoast i fryseren. Han indførte også begrebet Bulder stafet. Det var en dejlig tid. Vores nuværende Barkeeper Jesper og evige klubmestertrussel, har de sidste mange år udfyldt den rolle flot, men løber nu mere end han spiller

Fra midt af 70'erne, begyndte Nova rigtig at gøre sig bemærket på kortbane og marathnløb.

Vi fik besøg fra DSR, som gerne ville starte kajakroning op, og derfor have brug for at vi udlærte et par instruktører Ejvind Olsen og Finn Jensen, Nova blev valgt da de havde hørt så meget godt om os..

Det gik fantastisk, den ene instruktør tog Novas daværende håb David Packness og Marc Fleury med til Holte, og den anden instruktør, lærte bla. Henry og undertegnede at ro. De meldte sig begge ud af DSR.

Holte vandt rigtig mange DM med Finn Jensen som træner, og med kajakroere fra Nova, som havde skiftet kulør. Men vi kunne også i NOVA. Vi gik i gang med at træne, og vi blev gode. Vi fik masser af medaljer til DM og langdistancemesterskaber i kapkajakker, og turbåd, og en af os kom på kajaklandsholdet.

Jeg kan ikke lade være at nævne et nogle stykker af Novas stjerner, Anne, Nina, Dorte, Kisser, Vibeke, Anne Marie, Kim Thorsen, Anders, Hans Henrik, LP, Bio Claus, Dolle, Rørhauge, Claus Hilborg, Svend Aagesen, Michael Hansen, mm.

Vi satte tidsrekorder på Kronborgløb og en Novaneser har deltaget 30 gange!

Fine resultater fortsatte til op i 90'erne, ikke mindst pga. af Rørhauge, som mente vi andre var for unge til at stoppe, så vi blev trukket op igen.

Anne og Anne Marie stillede i 1996 op World Master Championship, og vandt sølv.

Vores kærlighed til Dragør Kajak Klub kan ikke fornægtes med alle de fælles fester vi holdt og kørte til Weserløbet hvor vi roede på 135 km. Her kørte vi med Dragør i en kæmpe Harbo Turistbus, med følgebil til kajakkerne. Overnattede på Kurhotel, så melodi grand prix, og drak snowballs til kl.3 om natten, inden vi skulle op kl. 4 for at være til starten kl. 6. Rigtig mange af os deltog i mere end 10 gange, altid efter samme model. For nogen af os gav det følger, jeg er gift med en af dem.

I alle de år var vi i topform og havde balder af stål, og kajakkerne havde kapsæder. Det har siden forandret sig, nu kan man kun ro med tursæder som minder mest om en balje. Men det passer sikkert bedst til folks baljer, undskyld, baller.

Vi var på dette tidspunkt også Danmarks bedste kajakklub i indendørs fodbold, takket være Boisen, Viggo, Jannik, LP mm. Nova var meget alsidig.

Hele kajakverden kendte Nova, både fra banerne, men også for vores altid gode humør, og hang til fester, der var gang i os. Ikke mindst Steen Røsnes, Sønne Bønne, Rønnebech, Anne, Kisser, Mogens Seidler, Torben Andersen plus alle os andre arrangerede fester, med så meget gang i den at det en enkelt gang tog Bønne 3 dage inden han mente at nytårsaften var slut. Den aften var vi 65 med til fest og sad meget tæt og fik bordbomber med peber i øjnene..

Sønne bønne har desuden været kasserer i mange år og efterfølgende revisor.

Roere som har roet ekstra ordineret mange km.

Over 5000 km: først Claus Rørhauge, 5001 km, trænede for at blive den bedste, og det blev han. Så kom Ravn Hamberg, 5250 Km, fik lige pludselig løst til at ro Sverige rundt alene, Fantastisk, Roaring silence. Til sidst men afgjort ikke mindst Carsten Vebner, 5746 km, han roede, mest frem og tilbage mellem badeanstalten og Nova, det er ca. 1436,5 gange, så Carsten må have båret kajakken hjem den sidste gang.

Hos Damerne er der også blevet roet rigtig mange km. Bettina, Anne Marie, Vibeke og Anne har roet over 2000 km.

Men kig endelig på vores hjemmeside, hvor alle de fantastiske resultater er.

Heldigvis er vi stadig repræsenteret ved kajakløb, især de lange, og gerne i ++ old klasserne. De faste på holdet er Bettina, Torben Frohn, Karl-Otto, Kisser, Mette med flere, og vi vinder stadig flotte præmier til klubben.

Et af NOVAs store satsninger var vores ungdomshold. Nadja, Kisser, Lotte med flere brugte kolossal meget tid på at undervise og ro med vores ungdomshåb. De deltog i kajakløb og der blev hygget med varm kakao og boller. Men efter 10 år måtte vi kaste håndklædet i ringen, der var ikke nye kræfter til at overtage. Rigtig ærgerligt, men vi var heldige at kunne overdrage vores små spirer til HK's ungdomshold.

Efter at NOVA i mange år ikke havde haft fælles sommertur, mente Morten Albertsen at det var på tide at starte dette op igen. Og hvilken succes. Altid overtegnet, til et skønt sted i Sverige, ligge i telt lave fælles mad og bål og ro rigtig mange km.

O-løb. Som også altid har været godt besøgt af os har det ikke kunne lade sig gøre uden Arne og Marie som indpiskere.

Novissimum som vores klubblad hed i rigtig mange år, er desværre ikke mere, det blev overhalet af den nye verden, synd. Bladet havde ikke været der hvis det ikke havde haft de dygtige redaktører Anne, Kisser, Vibeke, Klærke, Lars Viktrup, Søren Kuhn, Pernille og Marie m fl.

Hjemmesiden blev lavet af Anne, som stadig styrer den www.kajakklubben-NOVA.dk - håber I bruger den, den er fyldt med gode informationer, resultater og Karl Ottos kajakside mm.

Vores kære klub er blevet ombygget adskillige gange. Første gang jeg oplevede det var i starten af 70'erne, her blev køkkenet og omklædningsrummene flyttede til hvor det er i dag.

I 90'erne blev klubben moderniseret med helt nyt køkken, tegnet af Anne, og kort efter blev klubstuen ligeledes sat i stand med Ebbe som arkitekt. Begge disse projekter blev selvfølgelig udført af medlemmerne selv.

Ved alle disse byggerier var Mogens Seidler altid primus motor. Ligesom han var på de fantastiske pølseture hvor alle klubber i Øresundskredsen gennem mange år mødtes og roede til Strandmøllen.

I 2007 blev der sat skub i BygOp, her skulle alle klubberne i Palladium bygningen have den helt store overhaling. Thorkild og Anne lagede et meget stort arbejde og mange timer i at få dimensioneret klubbens lokaler så klubben kunne være forberedt på fremtiden. Desværre blev projektet ikke til noget.

Så pludselig i 2011 startede projektet op igen, hvor Bettina var ivrig mødedeltager, og heldigvis kunne en stor del af det tidligere materiale genbruges. Bestyrelse valgte at lave en afstemning ved generalforsamlingen, om der var interesse for at fortsætte projektet, samt at bruge det nødvendige beløb det krævede. Det blev stemt igennem med stort flertal. Samtidig meldte Martin sig til at være Novas projektleder, samt at deltage i de efterfølgende bestyrelsesmøder. Stor tak til Martin. Heldigvis gav det ham også stort indblik og lyst til bestyrelsesarbejdet, at han stillede op til formand ved næste Generalforsamling, og blev valgt.

Det historiske tilbageblik, kunne sikkert have været meget mere detaljeret og præcist, hvis klubbens omvandrende harddisk Holger Brorsen havde haft en finger med i denne tale.

Et lille kuriosum ... Hvad er NOVA kajakroning egentlig for en sport? ... nogen bliver meget afhængig af - andre bare prøver for hurtigt at stoppe igen. Men i de ca. 40 år jeg er kommet i klubben, har vi hvert år haft ca. 25 nye begyndere - svarende til 1000 og klubben har stadig kun 220 medlemmer. SÆRT...

Lad os udbringe.....